

MIZRAK ÇUVALA SİĞMIYOR: TRT YÖNETİMİNİN HABER-SEN'E UYGULADIĞI BASKI VE YILDIRMA POLİTİKALARI... 07.07.2009

"ellerinizden başka herşey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgân saltanatı, bu zulüm bitmesin
diyedir."

Nâzım Hikmet

AKP Hükümeti'nin emek ve meslek örgütlerine yönelik baskıcı ve otoriter tavrı, her gün bir yerde kendini göstermektedir. Daha KESK'e karşı yapılan operasyonların dumanı tütüyorken şimdi de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) yönetiminin Haber-Sen Merkez ve Ankara Şube Yöneticilerine karşı uyguladığı baskılar gündeme gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Osman Köse'yi açığa alan TRT yönetimi şimdi de Haber-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı, aynı zamanda Odamız üyesi Fatih Eroğlu ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Rüzgâr'ın da haklarında soruşturma açarak açığa almıştır.

AKP'nin iktidar olmasından itibaren tüm kamu kurumlarında uyguladığı kadrolaşma harekâtından nasibini alarak iktidar borazanı haline gelen TRT, kamu hizmeti yayıncılığını bir kenara bırakıp;

kurumdaki usulsüzlükleri afişe eden, özerk ve demokratik bir TRT için çaba gösteren Haber-Sen'i hedef almıştır. Temelinde örgütlü mücadeleyi engelleyip emekçi kesimlere korku salmak, kendi gibi düşünmeyeni bertaraf etmek, demokratik örgütlenmeleri ve hak arama mücadelelerini ortadan kaldırmak olan bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir.

Başbakan'ın, kamu emekçilerini kastederek "Greve gideceklermiş, buyursunlar gitsinler" sözünü pervasızca telaffuz ettiği ve kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmeleri görüşmelerini yürüttüğü böylesi bir dönemde sendikalara uygulanan baskı akıllara başka soruları getirmektedir. 12 Eylül'ün yarattığı korku cumhuriyetini "Modern Kölelik Yasası", "Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği" gibi ortaçağa geri dönüş düzenlemeleri ile meşrulaştıran/pekiştiren AKP Hükümeti, bir yandan emekçilerin çalışma koşullarını kölelik düzenine çevirmekte, bir yandan da örgütlülüklerini yok etmeye çalışmaktadır.

Halka ait olan TRT'de yaşananları bir kez daha kınıyor, Haber-Sen'in ve TRT emekçilerinin özerk ve demokratik bir TRT mücadelesinde, sendikal hak mücadelelerinde yanlarında olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz.

TMMOB EMO Ankara Şubesi
19. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB ANKARA İKK'DAN AKAY KATLI KAVŞAĞI AÇIKLAMASI 22.07.2009

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında onaylanan Ankara Ulaşım Ana Planı'na aykırı olarak kente 22 tane daha katlı kavşak kararı almış ve nazım imar planlarının yargı kararları ile iptal edilmesine karşın, 24.8.1998 tarihinde Akay Kavşağı yapım işlerine başlamıştı. Mimarlar Odası tarafından bu işleme karşı açılan dava maratonu 14.7.2009 tarihinde onanarak kesinleşmiştir. Bunun üzerine, yerel yönetim faaliyetleri yürütmesi gereken Büyükşehir Belediyesi bütün eforunu 11 yıl önce yaptığı hatalardan birisi hakkında spekülasyon yaratarak kamuoyunu meşgul etmeye harcamaya başlamıştır. Bugün yaşanan komedi, kişisel hırs ve çıkarlara odaklı belediyecilik anlayışının yeni bir örneğinin sergilenmesinden başka bir şey değildir. Büyükşehir Belediyesi, boş laflarla vakit geçirmekten vazgeçip tarihsel, kültürel ve kentsel dokusunu tahrip ettiği başkent Ankara'yı nasıl insan odaklı bir yaklaşımla düzeltebileceğini düşünmeye hemen başlamalıdır.

Akay Kavşağı yapımı başladığı günden beri tartışmalara konu olmuş, trafiği rahatlatacağı iddiasıyla gündeme getirilmesi karşısında TMMOB Ankara İKK trafiği rahatlatmayacağını defalarca dile getirmiştir. Kavşağın açılmasıyla birlikte geçici bir süre rahatlayan trafiğin, araç sayısı arttıkça daha içinden çıkılmaz bir hale dönüşmesi üzerine bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Akay Kavşağının tek başına çözüm olmayacağını, başka kavşaklar yapılması gerektiğini söylemeye başlamıştır. Aklın yolu birdir, ancak bundan bihaber olanlar yandaş müteahhitlere kaynak aktarmaktan aklın yoluna bir türlü girememektedirler.

Şimdi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yargı kararlarına uymamalarının, yargı kararlarına karşın yaptıkları nazım imar planlarına ve bilimsel akla aykırı uygulamaların, yargı sisteminin gecikmesinin ve gelinen çıkmaz durumun sorumlusu olarak Meslek Odalarının dava açmasını göstermeye çalışarak ortaoyunu oynamaktadır. Bilinmelidir ki, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları aklın ve bilimin yolundan giderek insan odaklı bir yaşam için kamusal denetim görevi yerine getirirler. Eğer şikayet edilecek birileri varsa onlar da; bilimsel aklın ve meslek ilkelerinin yerine rantçı belediyecilik anlayışını getirenler, yargı kararlarını hiçe sayanlar, başkenti rantkent yapanlardır...*

TMMOB ANKARA İKK: “200 YIL SONRA YENİDEN KÖLELİK DÜZENİ HORTLATILDI! SERMAYE-AKP KOL KOLA”

24.07.2009

Öngörü fakirlerinin tahminleri kendi sözlerini bir bir çürütüyor. Bizi etkilemeyeceği tahmin edilen krizin, önce teğet geçeceği, daha sonra psikolojik olduğu tespitlerini yapan sermayenin sözcüsü AKP hükümeti son olarak halkın yalan söylediğine ve paraların yastık altında olduğuna karar verdi. Paraların yastık altında olduğuna o kadar inanmışlar ki, halkı alışveriş yapmaya çağırarak kadar da gerçeklerden kopan bazı örgütler sermayenin ne kadar sadık bekçileri olduklarını kanıtlama fırsatı buldular.

Halkı alışverişe özendirme ve sermayeye hayat öpücüğü vermek için hazine kaynağı olan vergilerden sermaye lehine vazgeçmeyi bile hayata geçirmişlerdir. Asgari ücretlinin vergisinden, emekçilerden kesilen vergilerden vazgeçemeyen AKP alışveriş canlansın diyerek bir çırpıda ÖTV vergisinden vazgeçebilmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını, iş bulmaktan umudunu kesen yığınları, kriz bahanesiyle işten çıkarılan, düşük ücretle çalışmaya zorlanan, ücretsiz izne gönderilen emekçilerin feryatlarını duymayan AKP, vahşi kapitalist sermayenin sosyal güvenlik ödemelerinden kurtulması için kulaklarına fısıldananları duymuştur. İşsizlik rakamları 2009 Şubat ayında %16.1, Mart ayında %15.8, Nisan'da ise %14.9 olarak açıklanmıştır. Bu rakamların gerçek olmadığını, tıpkı diğer resmi rakamlarda olduğu gibi işsizlik oranlarının da yanlış olduğunu artık bütün kamuoyu bilmektedir.

İşverenler tarafından ödenen sosyal güvence paylarını maliyet olarak algılayacak kadar işveren sözcülüğüne soyunan AKP, açıktır ki emekçilerin sorunlarına değil işverenlerin kârlarını daha da arttıracak uygulamalara odaklanmışlardır. Oluşturdukları yapay gündemlerin ardına gizledikleri düzenlemelerle, emekçileri daha da yoksullaştıran politikaları hayata geçirmektedirler. AKP Hükümeti kriz fırsatçılığına imkân veren bir takım düzenlemeler yapmıştır. İşçi kiralama sistemini “Özel İstihdam Bürosu” adı altında yasalaştırmıştır. Cumhurbaşkanı bu yasayı şimdilik veto etmiştir ancak İşsizlik Sigortası Fonu'nun amaç dışı kullanımına imkân veren düzenlemeler onaylanmıştır.

200 Yıl Sonra Yeniden Kölelik Düzeni Hortlatıldı!

İşveren sözcüsü hükümetin son marifeti Özel İstihdam Büroları Yasası ile; Özel İstihdam Büroları oluşturularak işçiler buralarda iş bekleyecekler. İşverenler ‘geçici işçi’lerini bu bürolardan isteyecek, bu bürolar da elindeki işçileri ‘kendi rızaları olmasa dahi’ şirketlere kiralayabilecektir. Bu işçilerin hiçbir sorumluluğu işçileri çalıştıran şirketlere ait olmayacaktır. İşçilerin haklarını Özel İstihdam Büroları belirleyecek ve bu belirleme hakkı bu büroların elinde kalacaktır. Özel İstihdam Büroları kiraladıkları ‘geçici işçi’lerden kiralama başına komisyon alacaktır.

Özel istihdam bürosu, özellikle AB ülkelerinde göçmen, kaçak veya kayıt dışı çalışanların, istihdamını sağlamaya çalışan bir yapılanma olarak AB ülkelerinde uygulanmaktadır. 21. Yüzyıl Köleliği olarak adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yasası ile; geçici iş akdiyle personel çalıştırabilme sağlanarak işçiler için grev, toplu sözleşme, izin, kıdem tazminatı yok sayılmaktadır. İşçinin çalıştığı iş yerine ait kolektif hakları bulunmamakta, bu sayede de işveren açısından elbette ki ucuz iş gücü sağlanmaktadır. Tazminat, örgütlenme başta olmak üzere temel haklardan "kurtulan" işverenler, yanı sıra “istihdam büroları” sayesinde, işçilerin yüzde 25’ini sözleşmeli çalıştırmak, iş güvencesinden faydalanma sınırı olarak 30 kişi çalıştırmak, 50 kişilik yerlere özürü çalıştırma zorunluluğu gibi yükümlülüklerinden de kurtulmaktadır.

İşsizliğe çözüm bulmak, istihdamı korumak, kriz bahanesiyle emekçilerin hak kayıplarını önleyecek düzenlemeler ve kriz fırsatçılığı yapılmasını önlemek yerine, emekçilerin daha kolay, daha fazla ve yasal hale gelmiş yöntemlerle sömürülmesini düzenleyen yasalar çıkararak yerini belli eden AKP hükümeti bir kez daha emekçi düşmanlığı yaparken sobelenmiştir.

TMMOB Ankara İKK olarak, hükümetin emekçilerden yana bir tavır için daha fazla beklemeden harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda;

İşten çıkarmalar durdurulmalı ve yeni istihdam politikaları geliştirilmelidir.

İşçi ve kamu emekçilerinin örgütlenme, TİS ve Grev hakkını kullanması önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Tüm çalışanlara iş-güvenceleri sağlanmalı, geçici ve güvencesiz çalışma koşullarına son verilmeli, istihdam büroları uygulaması kaldırılmalıdır.

İşsizlik fonu, işverenlere dolaylı kaynak olarak kullanılmamalı, işsiz kalanların insanca yaşayabileceği bir seviyeye çıkarılarak işten çıkarılan emekçilere kullanılmalıdır.

ANKARA EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU: “AKP HÜKÜMETİ İŞSİZLİĞE ÇARE ÜRETEMEZ”

22.07.2009

İşsizlik bütün ülkeler için en başta gelen toplumsal sorun niteliği kazanmıştır. Türkiye’de her kesimden bütün emekçileri derinden etkileyen işsizlik sorunu, sermaye sınıfı dışında kalan geniş halk kesimlerini açlığa, yoksulluğa iten yakıcı bir sorun haline gelmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla açıkladığı “Hane halkı İşgücü Anketi” verilerine göre, 2009 Şubat ayında 16,1 ile zirve yapan işsizlik oranı, Mart ayında %15.8, Nisan’da ise 14,9 olarak açıklandı. Krizin ilk işaretlerinin görüldüğü Eylül 2008’de dahi işsiz sayısı, 3 milyonun üzerinde idi. Türkiye’nin işsizlik göstergelerinin, en tartışmalı verilerinin başında geldiğini de unutmamalıyız. Daha baştan, 15 yaşından büyük nüfusun ne kadarının işgücü sayılması gerektiği sorusundaki belirsizlik, sonuçta işsizlerin sayısını ya da işsizlik oranının sağlıklı tespitini de önüyor. Şu ya da bu nedenle iş aramayanları, ama iş bulursam çalışırım diyenleri, mevsimlik işçileri, “işgücü” saymayan TÜİK, daha baştan yaklaşık resmi işsizlerin sayısına yakın bir rakamı, 2,5 milyon işsizi, “işsiz” saymıyor. Dolayısıyla sayılmayanlarla beraber işsiz sayısı 6 milyona dayanıyor. AKP Hükümetinin, kriz sürecinde, emekçileri piyasanın insafına terk eden politikaları sonucu, bugün gerçek işsizlik oranı %20’nin üzerinde seyretmektedir. Bu dönemde işçi çıkartma, emekliye ayırma, ücretsiz izin kullandırma ve istihdamı artırmama gibi uygulamalar AKP Hükümetinin temel tercihleri haline gelmiştir. Bu politikaların sonucunda; resmi rakamlara göre, kriz döneminde işsiz kalanların sayısı bir milyonun üzerindedir. Bu sayının yaklaşık yarısı sanayi sektörü işçilerinden oluşmaktadır.

İstidamı, işçiyi ve çalışanı maliyet ögesi olarak gören bir anlayış, kriz var diye işçi çıkartmaktadır. Halbuki krizde ilk yapılması gereken çalışanı ve istihdamı korumak olmalıdır. AKP Hükümeti ç alısanları ve işsizleri piyasanın insafına terk etmiştir. Başbakanın, seçim meydanlarında siyasi rakiplerine karşı, “Eğer işsizliğe bir çare varsa açıkla. O çareyi eğer yerine getirmeyen bir Erdoğan varsa ben siyaseti bırakmaya hazırım” sözlerini kullandığını hatırlayalım. Miting alanlarını siyasilerin ideolojilerini halka benimsetmek için kullandıkları etkili bir araç olarak düşünürsek, Başbakan halka; “İşsizlik çözümü olmayan ve kimsenin de çözemeyeceği, çaresiz kabul etmek zorunda olduğunuz bir sorundur. Bunun için siyasi kadrolardan işsizliğe çözüm getirmelerin beklemeyin” mesajını vermek istemektedir.

AKP Hükümeti, işsizliğe piyasanın çözüm bulmasını istemektedir. Piyasanın çözümü ise, rakamların da ortaya koyduğu gibi işten çıkarmalar şeklinde sürmektedir. Diğer taraftan AKP Hükümeti kriz fırsatçılığına imkan veren bir takım düzenlemeler de yapmıştır. İşçi kiralama sistemini “Özel İstihdam Bürosu” adı altında yasalaştırmıştır. Cumhurbaşkanı bunu veto etmiştir. Ama İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına imkân veren düzenlemeler onaylanmıştır.

Özel istihdam bürosu, özellikle AB ülkelerinde göçmen, kaçak veya kayıt dışı çalışanların, istihdamını sağlamaya çalışan bir yapılanma olarak AB ülkelerinde esnek çalışmanın önünü açabilmek için uygulanıyor. Geçici iş akdiyle personel çalıştırabilme konusuyla ilgili bir düzenleme olarak işçiler için grev, toplu sözleşme, izin, kıdem tazminatını yok sayıyor. İşçinin çalıştığı iş yerine ait kolektif hakları bulunmuyor. İşveren açısından elbette ki ucuz iş gücü sağlıyor. Bir çok tazminat gibi haklardan kurtulabilme gibi getirileri var. Ayrıca işveren “istihdam büroları” sayesinde, işçilerin yüzde 25’ini sözleşmeli çalıştırmak, iş güvencesinden faydalanma sınırı olarak 30 kişi çalıştırmak, 50 kişilik yerlere özrürlü çalıştırma zorunluluğu vb. yükümlülüklerden de kurtuluyor.

İşsizlik Sigortası Fonu, ise işini kaybeden işçilere yeni bir iş bulununcaya kadar maddi destek sağlamak amacıyla kurulan küresel ekonomik krizin ardından adeta işverene ve bütçeye destek fonuna dönüştü. TBMM’den geçirilen düzenlemeye göre, Fonun 2009 ve 2010 yılında nema gelirinin dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek. 2011 ve 2012 yılında da fonun nema gelirinin dörtte biri bütçe gelir tahmini olarak yazılacak. Yine aynı düzenlemeye göre, işverenler işsizlik ödeneği alan bir işçiyi işe alırsa veya mevcut işçilerine ilave olarak Nisan 2009 ayından sonra 31 Aralık 2009 tarihine kadar yeni işçi alırsa, bunların sigorta primlerinin işveren hissesi 6 ay süre ile Fon’dan karşılanacak. Onaylanan yasa ile İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken para işsizede maddi destek kadar, işverene sigorta prim desteği halini alıyor.

Fonun nema gelirlerinin de çoğu Hazineye aktarılacak. İşsizlik Sigortası Fonu, hükümetin ekonomik krize karşı aldığı tüm önlemlerde başvurduğu en önemli kaynak oldu...*

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu

KESK Ankara Şubeler Platformu • Türk-İş Ankara Şubeleri • DiSK Ankara Bölge Temsilciliği • TMMOB-Ankara İKK • Ankara Tabipler Odası • Ankara Diş Hekimleri Odası • ASMMMO

* Basın açıklamalarının tam metinlerine <http://ankara.emo.org.tr> adresindeki web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.