



EMO'DAN DENİZLİ'DE ÜÇ GÜN SÜRECEK ETKİNLİK

# Yenilenebilir enerji sempozyumu

**Abdullah ŞAVKLI**  
EMO Denizli Şube Yön. Kur. Bşk.

**S**anayileşme, teknolojiye hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında; ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

Enerjinin büyük öneme sahip olması ve fosil yakıt rezervlerinin azalan ömrü, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır. Geleceğe dönük üretim senaryolarında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı görülmektedir.

Ülkemizin artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu üretime yönelmek için kaynak planlanmasında yenilenebilir enerji oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

## 35 bildiri sunulacak

Elektrik Mühendisleri Odası; kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, doğal kaynakların bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve endüstriyel üretimin artırılmasında, ülkenin teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli girişimlerde bulunmakta ve uzmanlık alanlarına giren konularda etkinlikler düzenlemektedir.

Bu anlayışla, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ilk sempozyum 2001 yılında EMO İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2003

yılında yine İzmir Şubesi tarafından ikincisi düzenlenen sempozyumu; 2005 yılında Mersin Şubesi, 2007 yılında Gaziantep Şubesi ve 2009 yılında Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen sempozyumlar izlemiştir.

VI. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ise 14-15-16 Ekim 2011 tarihlerinde EMO Denizli Şubesi tarafından, Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek. Sempozyum kapsamında 8 oturumda 35 bildiri sunumu yapılacak. Sempozyum kapsamında hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir ve ekonomik olarak kullanıma kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, yenilenebilir teknoloji ile araştırma geliştirme çalışmalarında akademik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilecek.

Birinci gün program, kayıt işlemlerinin ardından saat 10.30'da açılış konuşmaları ile başlayacak. TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi **M. Macit Mutaf**'ın yöneteceği çağrılı konuşmacılar bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü **Mustafa Çetin**, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü **Halil**



**Alış**, Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan **Tahir Öngür**, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Proje Dairesi Başkanı **Maksut Saraç** ve EMO Yönetim Kurulu Yazmanı **Erdal Apaçık** söz alacak.

## Çöpgazı santralına gezi

Birinci gün çalışmalarını, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin Yeşil**'in yöneticiliğini yapacağı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ülkemiz Enerji Politikalarındaki Yeri ve

**Önemi**" konulu panel ile sona erecek. Panelde EMO Yönetim Kurulu Başkanı **Cengiz Göltaş**, Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı **Ceyhan Saldanlı**, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. **Güven Önbilgin**, Artı Enerji Rüzgar ve Alternatif Enerji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. **Atilla Akalın** konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci gün "Türkiye'nin Hidroelektrik Potansiyelinin Belirlenmesi" konulu özel oturum yapılacak. Sempozyumun üçüncü gününde ise teknik gezi planlandı. Gezi programı kapsamında Bereket Enerji Üretim A.Ş. Denizli Çöpgazı Santrali, Zorlu Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. Kızılderle Jeotermal Santrali ve Bereket Enerji Üretim A.Ş. Feslek Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunulacak. Sempozyuma ait ayrıntılı programa <http://www.emo.org.tr/etkinlikler/yeke-sem/> adresinden ulaşılabilir. ■



## TOPLUMSAL BAKIŞ

**Kemal ULUSALER**  
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi

## Kendine gel!..

"Gnothi seauton!" Türkçe meali; "Kendini bil!"

Bir rivayete göre **Sokrat** zamanında, Delphi'deki Apollo Mabedi'nin kapısı üzerindeki yazı.

Hep övülme, göklere çıkarılma isteği içinde olup, aksi olunca sinirlenip veryansın etme huyunu içselleştirmiş olanlar için kullanılır en çok. Elbette en zoru, kendini bilmeze bunu söylemektir. Zira hastalığımı kabul etmeyen hastaya hekim ne yaparın...

Bu hastalık, günümüzde en çok yönetim erkini elinde tutanlarda gözükmemekte.

Zalimin zulmettiğini kabul etmemesi meselesi işte...

Hastalığın yapısına uygun olarak zalim, hep iyi olduğunu sanarak sık sık insanlıktan söz eder. Bu da işin trajik-komik tarafı olsa gerek.

Balık baştan kokar misali, hastalık "Başta" mevcut ise çok kolaylıkla kitlelere bulaşabilmektedir. Hastalığın olduğu yerlerde, tahammülsüzlük dirileri aşırılıklara kadar uzanır. En yakın örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde AKP Datça İlçe Başkanı'nın sözlerini müteakip **Can Yücel**'in mezarının tahrip edilmesi olayı.

Mezar tahribatından, doğa tahribatına her türlü yıkımın giderek yoğunlaştığı bir ortamda kışa giriyoruz. **Can Yücel**'den söz etmişken, yanılmıyorsam "Bir siyasinin şiipleri"nde geçen dizelere değinmeden geçemeyeceğim. Cezaevinde, yemekhanenin önünden geçerken dolapların üzerine sıra sıra dizilmiş yüzlerce ıspanak demetini görünce iki dize dökülüyor **Can Baba**'nın ağzından:

"Yine dizmişler pembe g.tlü ıspanakları,

Bu kış işimiz zor desene..."

Eğitimden sağlığa insanların bugün için farkına varmadıkları bir uçuruma doğru gidiyoruz. Pembe mabatlı adamlar, pembe sözcüklerle göz boyamaya devam ediyorlar.

Özelleştirme söylemleri içerisinde, ucuzluk ve şeffaflığın rengi de pembe değil miydi?

Peki, nerede o pembe renkli şeffaflık? İşte son örneği elektrik faturaları...

Elektrikte üretim ve dağıtım, artık özel sektörün elinde.

Peki, nerede rekabet ve getireceği söylenen ucuzluk?

Elektrik Mühendisleri Odası'nın "Fener Işığında Gölge Oyunları" adlı broşürünü bir kez daha okuyun! Bir yandan Deniz Feneri Davası savcılarını görevden alınırken, diğer yandan yandaşlara sunulan üretim ve dağıtım şirketlerine fiyat garantisi verilmesinin yolları aranıyor. Özellikle enerji piyasasına bir hayli ilgili olan Başbakan Yardımcısı **Ali Babacan**'ın; "EPDK'nın siyaseti ilgilendiren yetkilerinin Enerji Bakanlığı'na devredileceği" şeklindeki sözleri bunun bir işaretidir. İş yol açmaya gelince, liberalleşme, şeffaflık vs. hepsi rafa kaldırılıyor. Bu, Usta'nın (!) tükürdüğünü yalaması değil de nedir sizce?

Sizler bu yazıyı okuduğunuz günlerde Meclis de açılmış olacak. Biliyoruz ki bu açılış ile birlikte zorlu bir kışa girmekteyiz; giderek derinleşen kapitalizmin mali krizi ve olası yansımaları, artışına devam edeceği belli petrol ve doğalgaz fiyatları, füze kalkını meselesinin getireceği olası İran ve doğalgaz arz sıkıntıları, büyüyen cari açık, açık kapatmanın en kestirme yolu vergi artışları ve reel gelirlerde düşüşler...

Kim ne derse desin Usta, hastadır. Daralan finans-kapital dünyada pembe mabatlı adamlar gemi azya almışlardır. Bu yıkım karşısında eli mabadında dolaşmaktan bıkmış olan ezilenlerin Meclis kapısına; "Gnothi seauton! (Kendini bil!)" diye yazmaları da an meselesidir.

