

düşünüyorum. Biz nükleer karşıtı platform da kurmuştuk. Hatırlıyorsanız bazı arkadaşlarımız bu platform içerisindeydi. Türkiye'nin biraz önce söylemiş olduğumuz enerji açığı ile birlikte Nükleer karşıtı platformla birlikte enerji açığının olduğu hep söyledik. Ama bunun sonucunda enerjideki üretimde kendi öz kaynaklarımızın, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın bize fazlasıyla yetebileceğini her seferinde dile getirdik. Yapılacak olan nükleer santrallerin onbeş onaltı yıl sonra devreye girebileceğini düşünürsek bizim de şu andaki sıkıntılı durumumuzun arzın da talebi dengelemeye yönelik olması gerekiyor. Yani şu anda üretilen elektrik enerjisi tükettiğimize yetmiyor. Yani 29 bin mega waat üretilen var 29.500 tüketilen var. Yani ürettiğimiz tükettiğimize yetmiyor. Bu bir gerçek. Yalnız bu gerçekle onbeş onaltı yıl sonra hem de Avrupa'nın ve dünyanın terkettiği nükleer teknoloji ile kurup Türkiye'de nükleer enerji santralleri kurarak enerji üretmenin bir çare olmadığı, süresiyle ilgili, yatırım maliyeti ile ilgili yapılacaklarla ilgili ve bu nükleer santrallerle ilgili yapılacak özelleştirmede birilerine şimdiden yapılan çalışmalarda ilgili açık ve net olduğu ortada gözüküyor. Bununla ilgili, 24 Eylül ile ilgili, ihale ile ilgili sayın bakan bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Herkesin de dikkat ettiği gibi dün basında yer alan çalışmalarda ihaleye giren firmaların tamamen duygusal nedenlerle ihalenin uzaması ile ilgili talepleri gündemde. Demek ki bu çalışmaların içerisinde arka planda talepler ve düşünceler farklı. Bu süreçte nükleer ile ilgili çalışmalar da enerji açığını karşılamayacağı görünüyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla, açtığımız davalarla konuyu takip ediyoruz. Burada bir arkadaşımız söyledi. Hani derler ya damlaya damlaya göl olur diye. Biz de burada yaptığımız çalışmalarla enerjiyi verimli kullanarak, tasarruf ederek bir çok santralin yapılmamasını sağlayabiliriz. Saat dokuza kadar süremiz var. Tartışmaya devam edebiliriz.

Bülent Aslanhan (Bursa Tabip Odası Başkanı):

Bursa'daki hekimler adına sayımız az olsa da sıcak bir günün serin bir akşamında burada bu ülkenin ciddi bir meselesini konuşabilemek benim için de mutluluk verici. Arkadaşlarımız ifade etti. Mesele bir enerji özelleştirmesinden öte mesele bir sarmal içerisinde yer alıyor ve bu ülkede bir piyasa olabilecek, alınıp satılabilecek her şey, uluslararası piyasanın hizmetine sunuluyor. Ama bulunduğum meslek örgütü adına bir sağlık hakkı konuşulurken aslında bir kavramı da burada paylaşmak istedim. Sağlık hakkı denilince genel olarak algılanan şudur. İnsanlarımız hasta olduğunda hastanelere rahat ulaşsın. Filmleri, tahlilleri rahat yapılsın. İlaçlarını rahat alsınlar. Şimdi bu hasta-hekim-ilaç kavramı ile birlikte ama dünyada sağlık dediğimizde biz şunu anlıyoruz daha çok. İnsanlar temiz bir çevrede yaşasınlar. Temiz su kullanabilsinler, iyi konutlarda oturabilsinler. İyi beslenebilsinler, dolayısıyla da daha az hasta olabilsinler. Doğal olarak da daha az hasta olduklarında daha az ilaç kullansınlar. Sağlık yatırımlarına ve hastanelere daha az ihtiyaç olsun. Bu açıdan sağlıklı konuşmaya başladığımızda bu enerji bu su meselesi çok ciddi mesele oluyor. Çünkü bunların özelleştirilmesi fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatların artması da özellikle yoksul kesimlerin, dezavantajlı kesimlerin daha az kullanmasına neden oluyor. Daha az kullandığında da daha çok hasta oluyor. Ortada bir paradoks var. Temiz suya zor ulaşan, iyi konutlarda zor oturanlar, kötü beslenenler daha çok hasta oluyor, ama daha çok hasta olduğu halde sağlık kurumlarından daha çok yararlanamıyor. Daha varlıklı kesimler iyi beslendiği için iyi konutlarda oturduğu için enerjiyi, suyu daha iyi kullanabildiği için daha az hasta oluyor. Onların da zaten sağlık kurumlarına ihtiyacı olmuyor. Söylemek istediğim son söz olarak şudur ki bu su hakkına, enerji hakkına, konut hakkına tüm bunlara sahip çıkamamak bu ülkede yoksulların daha çok hastalanmasına ve daha çok hastaneye gitmesine sebep olacak. Ki son yıllardaki veriler bunu gösteriyor. Ülkemizdeki hastalanma sayıları, hekime başvuru sayıları ve sağlık kurumlarına başvuru sayıları çok artmış durumda. Bu da şöyle bir sonuç çıkarıyor. Oraya başvurulardaki bütün sağlık finansmanı uluslar arası tekelere gidiyor. Giden tekeller nelerdir. Bir ilaç tekelere, ikincisi de tıbbi endüstri dediğimiz işte bu tomografiler, filmler ile ilgili bir konudur. Akılcı bir ülke bir tercihte bulunabilir. Bir kendi enerjisini, suyunu kendi kaynaklarını yoksullar lehine daha iyi kullanabilirse dezavantajlı kesimler lehine daha iyi kullanabilirse onların daha az hastalanmasına doğal olarak da sağlık giderlerinden önemli bir tasarrufu sağlayabilirler.

Ama üzülerek gördüğümüz son yıllarda, ben de bununla bitirsem doğru olacak, bu neoliberal dalganın gözünü diktiği alanlar bütünyle bu halkın yaşam standartlarını daha aşağıya çekeceği alanlar. Eğer biz enerji ile ilgili faturaları daha çok ödeyeceksek, temiz su hakkına daha zor ulaşmaya başlayacaksak, zaten ortada daha çok hastalanma olacak ve tanımadığımız bir sağlık hakkı da olacaksa bu ülkenin yoksul kesimlerini ileride ciddi karamsar bir tablo beklemektedir. Bu açıdan bu platformun, enerjisiyle, suyuyla, diğer yoksul kesimlerin sözcüleriyle, hekimleriyle, sağlıkçılarıyla, endüstrisiyle olabilmemesinin özel bir nedeni var. Eğer bu değeri, bugün bir başlangıç kabul edip büyütebilirsek ve gerçekten bu işin mağdurları olan yoksul kesimle buluşturabilirsek ya da bu işin mağdurlarına bu yaşanan sürecin gerekçelerini ve itiraz noktalarını daha iyi anlatsak bir umut çıkabilir diye düşünüyorum. Böyle bir organizasyon için de teşekkür ediyorum.



Ahmet Hikmet Sönmez (BSMMO Başkan Yardımcısı) :

Burada konuya ilişkin bir çok şey söylendi. Ben şunu söylemek isterim. Enerji dediğimizde elektrik, su, hava ve buna benzer doğalgaz gibi şeyleri anlıyoruz. Ve sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevrede doğaya ve çevreye zarar vermeyen enerjiler üretmekten yanayız. Ben Bursa'mızda su kaynağımızın uluslararası tekelere satıldığını, bize yerli isimlerle erikli gibi isimlerle, bize suyun, burumuzun dibindeki suyun parayla satıldığını, daha önce bir konuşmacının ifade ettiği gibi yakında havanın da parayla satılacağını ifade edebilirim. Burada bursa belediyesine ve Bursa'daki ilçe belediyelerine bir örnek göstermekte fayda var. Demin sayın başkan sizin de bahsettiğiniz gibi bu kaynakların daha düzenli tüketilmesi, daha doğru tüketilmesi durumunda daha az üretim gerekmektedir. Burada Dikili Belediyesini örnek göstermek istiyorum. Dikili belediyesi suyun kullanımında on tona kadar yapılan sarfiyatta oldukça düşük bir rakam uygulamakta, bu da suyun daha az tüketilmesini sağlamaktadır. Ve aynı şekilde jeotermal enerji üretmekte ve ısıtmayı da bu şekilde yapmaktadır. Ben buradaki belediyelere bunun örnek olacağını ve özelleştirme karşıtı platformunda çalışmalarına ve önerilerine daha somut bir şekilde eleştirirken, karşı dururken aynı zamanda alternatif göstermesini ve ön açıcı olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar.

Erdal Aktuğ:

Sayın Başkanın da bahsettiği gibi tasarruf enerjisi de bir enerji kaynağıdır. En kolay yatırımı da en kolay yapılabilecek, hiçbir harcama yapmadan bize geri dönüşümü olabilecek olan bir enerji türüdür. Bu su da olduğu gibi elektrikte de, enerjide de yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarını bizler kamuoyunda halka ve halka sunmak açısından bir çalışma yapıyoruz ama belki belli bir kesime ulaşıyoruz. Enerji verimliliği kanununun ile birlikte çıkan çalışmalar içerisinde gerçekten çok büyük yenilikler de yapıldı. Tasarrufla ilgili çalışmalar bunlara bir örnek olabilir. Belki bu özelleştirme karşıtı platform ile birlikte yaptığımız çalışmalarda insanların nasıl tasarruf ederek