

Sunuş :

Genel Kurulumuz Ülkemiz açısından olağanüstü bir dönemde yapılıyor. İç ve dış sorunlar giderek büyürken seçimlerden iki ay sonra zorla bir azınlık hükümeti kurulabildi. Ülkemiz aylarca geçici hükümetle yönetildi. Neredeyse şeriat temsilcileri, demokrasi düşmanları Ülke yönetimine ortak olacaklardı. Yönetimlerin belirlenmesinde Ülke sorunlarını çözecek programlar tartışılarak yerde rant gelirleri paylaşımı tartışılıyor...

Demokrasi hala ülkede tartışılmakta, bir türlü yerleşmemektedir. Gazeteciler öldürülmekte, başta Yaşar Kemal olmak üzere birçok yazar ve aydınımız düşünceleri yüzünden yargılanıp cezaevlerine konulmaktadır. Yargısız infazlar bütün hızıyla devam etmekte, insan hakları çiğnenmektedir. Ülkemiz bu yüzden Uluslararası platformda prestij kaybetmektedir.

Yüksek enflasyona çözüm bulunamamış, pahalılık almış başını gidiyor, rant ekonomisi bütün acımasızlığıyla ülkeyi karanlığa sürüklüyor... Son iki yılda dolar 22.000 liradan 68.000 liraya çıkarak % 310, Alman Markı 13.000 liradan 46.000 liraya çıkarak % 350 artış göstermiştir. Banka faizleri ve repo inanılmaz boyutlara varmış, üretimin yerini para oyunları almıştır. Yatırım son derecede azalmıştır.

İç borç stoku 1,4 katrilyon'u dış borç stoku 70 milyar doları aşmış durumdadır. Bütçe açığı giderek büyümektedir. Bu koşullarda gelir dağılımı her gün daha da bozulmakta tavan-taban farkı hızla açılmaktadır.

Milli gelirin % 50'sini nüfusun % 20'lik dilimi alırken, milli gelirin diğer % 50'sini nüfusun % 80 paylaşmaktadır. Alt grubu ise milli gelirden yalnızca % 5,2 oranında pay almaktadır.

Özelleştirme de örnek gösterilen Meksika'da durum çok daha vahimdir. Meksika'da en üstteki % 20'lik nüfus dilimi milli gelirden % 4,1 pay alırken en üstteki % 20'lik nüfus dilimi de milli gelirden % 56 pay almaktadır. Bu da herhalde özelleştirmenin bizim göremediğimiz faziletidir.

İşte ÜRETİM EKONOMİSİNİN yerini RANT EKONOMİSİNİN alması uzmanlık alanlarımızı da çok olumsuz bir biçimde etkilemiştir.

Elektrik enerjisi sektöründe yeterli yatırım yapılamadığı için üretim-tüketim dengesinde çok kritik bir döneme girilmiştir. Önümüzdeki yıllarda programlı elektrik enerjisi kesinti ve kısıntılarının olabileceği hesaplanmaktadır. Türkiye 1973-1983 döneminde elektrik enerjisi sektöründe yaşanan sıkıntılı dönemlerde dönmek üzeredir.

Elektrik Enerjisi talebi 1994 yılında % 5,9, 1995 yılında % 10 artarken Türkiye Elektrik Sisteminin kurulu gücü 1994 yılında % 2,6, 1995 yılında % 1,3 artmıştır. Yalnızca bu iki yılın kaybı elektrik sektörünün 4-5 yıl olumsuz etkileyecektir.

1997 yılından başlayarak Türkiye Elektrik Sisteminde üretim gücü ve enerji açıkları oluşma eğilimi vardır. Bu durum Ülkemiz Sanayi ve kalkınmasına zarar verecektir.

Enerji politikalarındaki kararsızlık, "yap-işlet-devret" modelinin tercih edilmesi TEAŞ'a yatırım yaptırılmaması, yasal yapının karmaşık durumu elektrik enerjisi sektöründe son durumu hazırlamıştır.

Hele AKTAŞ ve ÇEAŞ konularındaki gelişmeleri anlamak olanaksızdır. ÇEAŞ'ın Uzanlar'dan alınıp, geri verilmesi tam bir traji komik olaydır. ÇEAŞ'ı nasıl aldıkları bilinen bir Yönetim Çukurova'daki tüm elektirik enerjisi yatırımlarını durdurmuştur. En önemlisi Uzan Grubu

CEAŞ devir aldığında Berke Baraj ve Hidroelektrik Santralının Dünya Bankası kredisi alınmış, her türlü proje ve imalat hazırlığı tamamlanmış, Berke Hidroelektrik Santralının 1996 yılında hizmete alınması programlanmıştı. Yeni Yönetimin garip davranışı yüzünden önce Dünya Bankası kredisi kaybedilmiş daha sonra da inşaat durdurulmuştur. Böylece Berke santralının daha en az 3 yıl hizmete alınması mümkün olamayacaktır. Enterkonekte Sistemimiz için en gerekli dönemde 590 MW'lık bir üretim gücü kullanılamayacaktır. Bu da herhalde özel sektörün bakış açısını en iyi biçimde yansıtmaktadır.

Bu dönemde hem üyelerimizin özlük hakları hemde meslek alanlarımızdaki çalışma koşulları bir önceki döneme göre geriye götürülmüştür. Ücretlerin hızla reel değer kaybıyla aşınması yanında işyerlerinde tam bir baskı ve yönetim terörü uygulanmıştır. Uzmanlık alanımızdaki kamu işyerlerinde hızla bir siyasi kadrolaşma, MHP'lileştirme hüküm sürmüştür. Bilgi, deneyim ve beceri yerine belirli odakların militanı olmak atamalarda gerekli koşul olmuştur. TEAŞ, TEDAŞ ve diğerlerinde bu uygulamaların örnekleri acı bir şekilde yaşanmıştır.

Üretim ekonomisinin terkedilip rant ekonomisine dönülen bir ülkede, mühendislere önem verilmesi elbette beklenemez, bu anlamda önümüzdeki dönemde de Odamıza önemli görevler düşecektir.

Saygılarımızla.