

## Merhaba ...

Yeni sayımız şube genel kurullarının tamamlandığı bir dönemde elinize ulaşıyor. Önümüzdeki günlerde Odamızın 41. Olağan Genel Kurulu'nu yapacağız. Bu yazının sınırları içinde geçen iki yıllık çalışma dönemini değerlendirmek olanaklı değil. Böyle bir muhasebeyi her dönem olduğu gibi hazırladığımız çalışma raporu ile sizlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm yayınlarımız gibi 40. Dönem Çalışma Raporu'nu da elektronik ortamda incelemeniz mümkün olacak.

Odamız çalışmalarını bir önceki sayıdan bugüne ana başlıkları ile anımsatma içeriği taşıyan "EMO'dan" yazısını kaleme alırken, bizce öne çıkarılması gereken konular, gündemin baş döndürücü hızında yeterince değerlendirme şansı kalmadan ya eskiyor ya da önemsizleşiyor.

22 Temmuz seçimlerinin ardından AKP'nin kural tanımaz bir siyaset anlayışı ile ülkeyi yönetme ısrarı, yaşamın her alanında yeni toplumsal gerilimler yaratıyor. Yeni Anayasa söylemleri ile yaratılan belirsizliğin ardından son olarak "Sağlıkta Dönüşüm" adı altında piyasacı bir yasa ile karşı karşıya bırakılıyor. Son dönemde Hükümet'in hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı Emek Platformu'nun aldığı karar doğrultusunda, yüzbinlerce çalışanın başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm şehirlerde iki saatlik iş bırakıp, alanları doldurarak, yasa tasarısını ve AKP Hükümeti'ni protesto etmesi, toplumsal muhalefetin önemli bir uyarısıydı.

Yeni Anayasa tartışmaları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, hızlandırılan özelleştirmeler, türban tartışmalarının gölgesinde kısaca alınmak istenen üniversiteler derken bir de baktık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış. "Temel sorunların bu denli sığılıkta alelacele ele alındığı ve toplumun bilgi kirliliği ile şaşkına çevrildiği dünyanın başka bir ülkesi var mı?" diye düşünüyor insan.

Son iki yılda toplumsal yapıyı zedeleyen olaylar karşısında AKP'nin tavrı, demokrasi ve özgürlükler konusundaki yaklaşımının "türban" ile sınırlı olduğunu göstermekte. Oysaki Trabzon'da öldürülen Rahip Andrea Santaro, Danıştay'da silahlı saldırıya uğrayan Hakim Mustafa Yücel Özbilgin, gazeteci Hrant Dink, Malatya'da boşazları kesilerek öldürülen Zirve Yayınevi'nde çalışan üç insan, Ankara'nın göbeği Ulus'ta ve Diyarbakır'da dersanenin yakınında patlayan bombalar ile hayatını kaybeden bizim yurttaşlarımız...

Şimdi bu akıl tutulması içine düşürülerek ortak değerleri yitirmek istenen toplumda ısrarla barışı ve kardeşçe birlikte yaşamı savunmak gerekiyor. Bu gericiliğe ve her türlü ırkçı şoven milliyetçiliğe karşı başka bir Türkiye demek gerekiyor.

Elbette geneli ilgilendiren olaylarda bu sorunlar yumağı yaşanırken, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı doğrudan etkileyen birçok konuda da benzer oldu-bittilerle karşılaşmaktayız.

Son dönemde bir yandan AKP'nin siyasi kadrolaşma adına TEİAŞ'ta teknik görevlere kariyer ve liyakatı hiçe sayan bir şekilde mühendis olmayan kadroları ataması, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'de "emekliliğe zorlama, işten atma tehditleri ve üst üste yapılan sürgünler öne çıkarken, bir yandan da, nükleer santral yasasının tüm itirazlara kulak tıkanarak hızla Meclis'ten geçirilmesinin ardından bir çok eksik ve yanlış yanlarıyla ciddi hukuki sorunlar içeren bir ihale sürecine girilmesi önemli yanlışlar olarak görülmekte.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi dağıtım şebekeleri özelleştirmelerinin mutlaka 2008'de gerçekleştirileceğine dair ısrarlı yaklaşım ile yeni AKTAŞ ve Çukurova Elektrik benzeri skandalların yaratılmasına kapı aralanırken, Dünya Bankası'ndan alınan "Elektrik Dağıtım Rehabilitasyon Projesi" kredisiyle gerekli yatırımların yapılmasının ardından dağıtım şebekelerinin özel sektöre devredilmesi öngörülmektedir. EMO olarak bu sürece dair Enerji Bakanlığı'na ısrarla uyarılarımızı sürdürüyoruz. Kayıp-kaçığı azaltmak için gerekli yatırımları kamunun üstlendiği noktada özelleştirmenin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Oysa oynanan oyun, yatırım yükünü kamunun çekmesi, karın ise şirketler tarafından tahsil edilmesi senaryosuna dayanmaktadır.

EMO olarak yıllardır üzerinde yoğunlaştığımız temel sorun alanlarımızdan biri de Türk Telekom'un özelleştirme adı altında Oger Firması'na peşkeş çekilmesi olmuştur. Türk Telekom'un Oger Firması'na devrinin üzerinden geçen 2 yıllık süre kamunun zararına uygulamaları belgelemiştir. Bu konuda yaptığımız açıklamalarda da kamu hizmeti ve kamu yararının altı ısrarla çizilmiştir. Özelleştirmenin her yurttaşın ulaşabilmesi gereken ve kamusal bir hak olan haberleşme hakkına indirilmiş bir darbe olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Türk Telekom, ev abonelerinin yoğun kullandığı hatlarda ve şehir içi görüşmelerde yüksek oranda zam yapmış, yargıya yapılan başvuru sonucunda bu zam şimdilik engellenmiştir.

## Sevgili Meslektaşlar,

41. Olağan Genel Kurulumuza, burada yer veremediğimiz bir çok alanda yaptığımız çalışmaların öz güveni ile **DEMOKRAT MÜHENDİS**'lerin meslek örgütlerine bir kez daha sahip çıktığı koşullarda gidiyoruz. Yeni dönemde TMMOB bütünselliği içinde bilimi ve tekniği emekçi halkın yararına kullanan devrimci-demokrat geleneğimizi geleceğe taşımak üzere ortak sorumluluklarımızı ve yürüyüş hattımızı koruma bilinciyle hepimizin yolu açık olsun.

## Sevgi ve Dostlukla.