

Takvim yaprakları 2006'yı tarihe gömüp 2007'yi hayatımıza alarak yaşlı ve yorgun dünyamızla bizlerin ömründen bir yılı alıp götürdü, öte yandan da yapmak istediklerimize ve hedeflerimize de bizleri biraz daha yaklaştırmış oldu.

Yaşlı dünyamız geçtiğimiz yılda biz insanoğlunun eliyle yine kirletildi, yine kahr edildi. 5000 yıllık egemenlik sisteminin, silahları ve savaşlarıyla yarattığı yıkım dünyanın her bölgesinde insanlığımızı acıtan manzaraların tanığı yaptı bizleri.

Dünyanın dört bir yanında lokal anlaşmazlıklardan kaynaklı sorunların doğurduğu şiddet insana ve doğaya zarar vermeye devam ederken, hemen yanı başımızda emperyalist yayılmacılığının komşumuz Irak'ı teslim alma çabasına karşılık direniş adı altında masumları hedef alabilecek ölçüde kontrolden çıkan aslında farksız iki tarafın kör döğüşü arasında kitlelerin nasıl ölüme mahkum edildiklerini görmeye devam ettik. Özetle silahlar ve savaşlar bütün dünyada insanlığımızı kanatmaya devam ederken bizler de bir taraftan bunun tanıklığını yaptık, diğer taraftan da kendi sorunlarımızla uğraştık.

Türkiye'nin mağdur ve acılı coğrafyalarının başında gelen bölgemiz yıllar sonra en acılı dönemini 2006 yılı içinde yaşadı. Türkiye'nin demokratikleşme yaklaşımının AB'ye endeksli gelişmesi 2006 yılında AB hedeflerinde gevşeme ve sorun yaşayan Türkiye için, iç dinamiklerden de zorlayıcı bir tutum gelişmeyince atılan adımların rafa kaldırılmasına ve baskıcı anlayışın hakim hale gelmesine yol açtı. Bu anlamda en önemli gerileme ise "toplumla mücadele yasası" olarak adlandırılan terörle mücadele yasasının hayata geçirilmesi oldu. Tanınan birçok hak bu yasayla neredeyse geri alındı. Konuşmanın bile cezalandırılması uzun süre sonra Orhan Pamuk ve Selahattin Demirtaş gibi isimlerle tekrar gündeme 2006 yılı içinde geldi.

Kapsamlı bir yıl değerlendirmesi yapmaktan öte bir takım örneklerle hafıza tazele-

mekte fayda var. 28 Mart 2006'da Diyarbakır'da başlayarak bölgenin diğer illerine yayılan olayların birçok cana mal olmasının yanında bu canların önemli bir kısmının çocuk olması; aynı şekilde 12 Eylül 2006'da Diyarbakır'da gerçekleşen bombalı saldırıda çoğunun çocuk olduğu insanlarımızın yaşamını yitirmiş olması yaşanan ağır ve tehlikeli süreci ortaya koyması bakımından oldukça çarpıcıdır. Yaşanalar insanım diyen hiç bir kimsenin unutmaması gereken örnekler olarak 2006 yılının tarihinde yerini almıştır.

Demokratik, barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması gereken Kürt Sorununun çözümsüzlüğünün derinleştirdiği şiddetin toplumsal bünyemizde açtığı yaralar Türkiye'nin her yanında yaşanan örneklerle belleklerimizde kazınmış durumda. Ülkenin en önemli sorunu olan Kürt Sorununun çözümü bu yaraların kapanmasını sağlayacağı gibi ekonomik ve demokratik kalkınmaya yönelmeyi getirerek daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir ülke özleminin gerçekleşmesini de sağlayacaktır.

2006 yılı sayılanların dışında sayılmayan bütün olumsuzluklarıyla birlikte geride kalırken son dönemlerinde yaşanan iki önemli gelişmeyle 2007 yılına dair umutlanmamızı sağlamıştır. Kürt Sorununun çözümsüzlüğünün hayatımızı oldukça olumsuz etkilediği bu dönemde, önce bölge seçilmişlerinin barış için gerçekleştirdiği Ankara yürüyüşü, sonrasında ise Türkiyeli aydınların barış için deklarasyon yayınlamaları kalıcı bir barışın sağlanması konusunda önemli çalışmalardır ve devam ettirilmelidir.

Sonuç olarak yeni bir yılı karşıladığımız bu günlerde başta bölge ve ülkemizde olmak üzere bütün dünyada sorunların çözüm bulunduğu, şiddetin sona erdiği, barış içinde, kardeşçe bir yaşamın tohumlarının atıldığı bir yıl olması dileğiyle hoş gel 2007 ve lütfen hoş geç.

İdris EKMEK
Elektrik Elektronik Mühendisi