

aday adaylarına aktarmaya çalıştılar.

YA, BİZLER NE YAPTIK? ADAY ADAYLARI NE YAPTI?

Hiçbir fiziksel engelimiz olmamasına rağmen, gerekli katılımları sağlayamadık. Çünkü "ENGELLERİ AŞABİLMEK İÇİN ENGELSİZ DÜŞÜNMEK GEREKTİĞİNİ" hala öğrenemedik. Bizlerdeki engelin "duyarsızlık, sorumsuzluk, olaylara katılımda maddi beklentiler vb.nin" olduğunu düşünüyorum.

Öncelikli olarak; Bu tür sempozyumların

- Düzenleme Kurulları
- Yürütme Kurulları
- Danışma Kurulları

İnsanların biraz da onore edildikleri yerlerdir. Bir özeleştirici olarak, bu kurullarda yer alacak kişileri daha özenli seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçerli mazereti olupta katılmayanlara bir diyeceğim yok. Fakat duyarlılık göstermeyen kurul üyelerimizi de özeleştiriyeye davet ediyorum. Tüm siyasi partilerin aday adaylarına çağrı yapılmasına rağmen ne yazık ki gerekli katılımı göremedik. Özellikle iktidar partisinin aday adayları hiç katılım sağla(ya)madılar. Şöyle biraz geriye bakıp düşündüğümde onlar bu tür ortamlardan acaba korkuyorlar mı? diyorum. Özellikle TMMOB üyesi olan, şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılmayışına hiçbir anlam veremedim. Seçilenlerden Nilüfer Belediye Başkanı'na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yerel yöneticide olması gereken duyarlılık, katılmılık, sorumluluk bilincinden dolayı. Esen bu ters rüzgarlara rağmen kazanması bunun göstergesi değil mi. Ayrıca sempozyuma, panele katılan tüm aday adaylarına da teşekkür ediyorum.

Bizler, bu kentin bireyleri, TMMOB üyeleri demekki KENTİN SAHİBİ olmayı değilde KENTİN SAKINI olmayı, suya sabuna dokunmamayı, elimizi taşın altına koymamayı daha çok seviyoruz. Zaten gerekli duyarlılık, sorumluluk bilinci olsa bu kent böyle olur muydu? Bir sözümde Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası yöneticilerine. Kentle ilgili konuların bir çoğunda



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Sempozyuma Katılan Tüm Kadınlara Çiçek Hediye edildi

söz sahibi olan bu odalarımız, bildiriler anlamında olsun, katılım anlamında olsun yeterli katkıyı koymadıklarını düşünüyorum. Gerekli duyuruları yapamadıkları için üyelerinin katılımları da istenilen düzeyde olmamıştır. Aynı etkinliğin düzenleyebiliriz. Fakat ortak düzenlenen etkinliklerde; hele hele bu KENT SORUNLARI olupda Mimar ve İnşaat Mühendislerinin olmamasını doğrusu pek içime sindiremiyorum.

KENDİ SUNUMUMA BİR ÖZELEŞTİRİ

Ben Bursa'da doğup büyüyen ve BURSA'yı çok seven biri olarak Kentle ilgili konulara gerekli duyarlılığı göstermeye çalıştığımı düşünüyorum.

Sunum konusundaki yetersizliğime rağmen bir bildiri hazırladım. Bursa'daki çarpıklıkları, yaşadıklarımı, gözlemlediklerimi geniş bir açımla aktarmaya çalıştım. Özüde güzel bir bildiri olduğunu düşünüyorum. Fakat sunumda biraz süslemeye kaçayım derken ipin ucunu kaçırdım. Bu arada oturma başkanı sevgili Emir BİRGÜN'ü biraz üzdüm, izleyicilerin de biraz sabrını taşırdım galiba. Bu nedenle benimle ilgili bir olumsuzluk oluştu ise bağışlamalarını diliyorum. Bu olumsuz sunumum beni yıldırmayacak. Bundan sonra imkan çıktığında katılım sağlayarak bu yöndeki eksiklerimi aşmak istiyorum.

Şimdi sizlere bildirim bir özetini, ufak tefek süslemelerle aktarmaya çalışacağım.

Konunun başlığı BURSA KENTİNDEKİ ÇARPIK UYGULAMALAR, MÜHENDİS SORUMLULUKLARI VE TOPLUM BİLİNCİ Burada, 1975 yılına kadar YEŞİL BURSA olan kentimizin nasıl REZİL BURSA'ya dönüştürüldüğünü aktarmaya çalıştım.

- Siyasilerin, Yerel Yöneticilerin, işini bilen Sanayici ve vatandaşların KANUN TANIMAZ tutumlarıyla neler yaptıklarını, anlatmak istedim.
- Kanunların, Yönetmeliklerin vb. hazırlanmasında, Planların projelerin yapılmasında, her alandaki uygulamalarda "suyun başında" olan Mühendis, Mimarların ve Şehir Plancılarının bu çarpıklıklardan sorumlu olduklarını, zaman zaman koltuk değneği olarak, zaman zaman da kendilerini kullandırarak bu süreç "katkı koydukları" hiçbir şartta bu sorumluluktan kurtulamayacaklarını söylemek istedim.

- Şöyle bir geriye bakarak, işlediğimiz katliamlara bir göz attığımızda,
- Ovamızı yok ettiğimizi,
- Denizimizi kirlettiğimizi,
- Nilüfer Çayı'mızı öldürdüğümüzü,
- Uluabat Gölü'müzün can çekiştiğini görüyoruz.

Ayrıca verilen mücadelelere rağmen;

- Ruhsatı olmasına rağmen, dönemin Cumhurbaşkanı'nın "büyük bir özveriyle!" temelini attığı özel bir YEŞİL ŞEHİRİMİZ oldu.
- Bursa'nın kabine bir hançer gibi saplanmış, tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran TOWER PLAZAMIZ var.
- İznik gölümüzü, tarımımızı yok edecek olan, geçersiz yapılan meclis operasyonları ile çalıştırılmaya devam eden CARGILL'imiz var.
- Tüm mahkeme kararlarına rağmen nurtopu gibi bir KORUPARK'ımız oldu.
- Hemşehrilerinin başına güneş geçmesin diye, her tarafı gölgesi altına alan kocaman yapıları ile KENT MEYDANIMIZ var.
- Sözde TURİZME, özde RANTA açılan, onbinlerce AĞACIMIZI katlederek, YEŞİLLİKLERİMİZİ, DOĞAMIZI, HAVAMIZI, SU HAVZAMIZI tehlikeye düşürecek ULUDAĞ PROJELERİMİZ, TELEFERİK PROJELERİMİZ var.
- Oluşturulan kamuoyu ile son anda paçayı kurtarmış gibi görünen ATATÜRK STAD'ımız var.
- Ranta dönüştürülmek, alışveriş merkezine kurban edilmek istenen İPEKİŞİMİZ var.
- Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Bursa'nın en önemli meyveliklerinin, 1. sınıf tarım alanlarının bulunduğu, Uludağ'ın eteklerindeki ÇATALTEPE MEVKİLİ, (Çataltepe, Burhaniye, Gözede Aksu köylerini içine alan) büyük BESOB projesine! Kurban edilmek isteniyor.

Bu konuları biraz açarak aktarmaya çalıştım. İKK ve bağlı meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, Baro Çevre Koruma Kurulunun, bazı gazetecilerin, sadece ayağına basıldığında, ümüğüne yapıldığında bağıran! vatandaşlarımızın gayretlerine rağmen bu çarpıklıkların çoğunun yaşama geçirildiğini anlatmaya çalıştım.

SONUÇ VE ÖNERİLERE GELİNCE;

Bursa Kentinin, DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ birçok değeri talan edilmiş, yok edilmiş ve yok edilmeye devam edilmektedir.

Yukarıda, Mühendislerin, Mimarların ve Şehir plancılarının da