

ORTADOĞU'NUN

KAHREDEN

CAZİBESİ



Elektrik Mühendisleri Odası olarak TMMOB örgütlülüğü içinde; başta üyelerimiz olmak üzere meslektaşlarımızın her türlü mesleki sorunlarıyla ilgilenmenin yanı sıra demokratik bir kitle örgütü olarak da ülkemizin içinde bulunduğu durumu her halde kendine dert edinen, iktidarların her türlü ekonomik, sosyal ve politik yasa tanımaz ve acımasız uygulamalarına karşı halktan yana siyasi partiler ve diğer demokratik kitle örgütleriyle, daha demokratik, daha özgür, daha katılımcı ve daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Reyhanlı, Suruç, Ankara ve son olarak Sultanahmet katliamları, masum ve barışçı insanların canına kıymakla kalmayıp, toplumda korku, kuşku ve kaygı duygularının yaygınlaşmasını sürekli kılıyor. Görülen o ki AKP iktidarı da özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra yaratılmasını kolaylaştırdığı bu ortamdan açıkça medet umuyor.

AKP iktidarlarının Suriye ve Irak'ta ülkemizi iç savaşın bir parçası haline getiren dış politikasının faturası, terör saldırılarıyla yurttaşlarımız tarafından ödeniyor. Emperyalizmin tehlikeli oyunlarına paralel olarak AKP'nin izlediği mezhepçiliğe dayalı, çatışmacı ve her türlü provokasyona açık Ortadoğu politikası, ülkemizi bir felaketin eşiğine kadar getiriverdi.

AKP'nin "stratejik derinlikli" politikaları sayesinde, her fırsatta emperyalist müdahillerin at oynattığı ve içinde savaş, kan, gözyaşı, yoksulluk ve göçlerin kaynatıldığı

bir cadı kazanı haline sokulan Ortadoğu'nun kahredici cazibesine paçasını kaptırırverdi.

Ülkemizin Suriye ve Irak sınırı terör gruplarının lojistik merkezleri haline geldi. İnsani yardıma muhtaç mültecilerin bile geçmesine izin verilmeyen sınır, silahlı gruplar tarafından yolgeçen hanına dönüştürüldü. Yaralı teröristlerin tedavileri tüm dünyanın gözü önünde Türkiye'de yapılıyor. Muhafız öğrencilerin bile fişlendiği, izlendiği, yargı süreçleriyle yıpratılmaya çalışıldığı bir Türkiye'de, silahlı grupların bu kadar rahat hareket edebilmelerinin tek açıklaması en hafif deyimle bir iktidar aymazlığıdır.

Ülkemiz Yangın Yeri

İktidarı kaybetmenin ve sonrasında üstünü kapattıkları her türlü talan ve yolsuzluğun hesabını vermek zorunda kalacaklarının telaşı ve korkusundaki AKP, fetihçi dış politikalarının yanı sıra içerde yürüttüğü tektipleştirici politikalarla ülkeyi savaş alanına çevirmektedir. 1 Kasım seçimlerinde halkımız bir kez daha "istikrar" hayalleriyle kandırıldı. Katliamlar, ölümler, baskılar, gözaltılar, tutuklamalar ardı ardına gelmekte. Sokağa çıkma yasakları, kent boşaltmalar, tuzaklar, operasyonlar ülkemizi adeta bir yangın yerine çeviriyor. AKP iktidarı, pazarlık unsuru olarak kullandığı Kürt Sorununda "çözüm süreci" kandırmacasında milliyetçilik damarını kabartan inkâr ve şiddet politikalarını gündeme sürüp, olayları açıkça "ev ev temizlik" noktasına tırmandırdı. Kürt sorununda sivil inisiyatif önderi olan ve adalet, barış, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden Tahir Elçi'nin tam da

bugünlerde faili meçhul bir şekilde katledilmesi bu işin tuzu biberi oldu.

Ülkemiz neredeyse ikiye bölünmüş durumdadır; öğretmenler, memurlar sözde gerekçelerle operasyon yapılacak bölgelerden devlet talimatıyla geri çekilmiştir. Böylece adeta bir toplu yıkım hazırlığı sergilenmiş, ülkemiz çatışma noktasından iç savaş noktasına doğru hızla sürüklenmeye başlanmıştır. Silopi, Cizre, Nusaybin, Dargeçit ve Sur ilçelerinde operasyonlar devam etmektedir. Tanklar ve toplarla evlere saldırılmaktadır. Bölge, kamuoyundan izole edilmiş bir can pazarına döndürülmüştür.

Barış Talebine Linç

Televizyonda bir eğlence programına telefonla bağlanarak bölgede yaşananlara ve özellikle çocukların öldürülmesine dikkat çekmek isteyen ve dediklerinde

şiddeti özendirilen, terör propagandası niteliğinde herhangi bir sözcük bulunmayan Ayşe öğretmen anında terör yanlısı ilan edilmiş, hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Bunun hemen ertesinde yayınladıkları bir bildiriyle; Güneydoğu kentlerinde sürmekte olan ve her gün yeni ölüm haberleriyle ülkeyi sarsan savaşın sona erdirilmesi ve "Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını" talep eden 1128 akademisyen bizzat cumhurbaşkanı tarafından "kendine aydın diyen güruh ve cahiller" karalamasına maruz bırakılmış, durumdan vazife çıkaran üniversite rektörleri, savcılar ve faşist gruplar hemen harekete geçmiş, akademisyenler hakkında soruşturma başlatılmış, görevden alınmalar gündeme gelmiş ve can güvenliklerine yönelik tehditlerle neredeyse bir linç kampanyası yaratmıştır.

Barış çağrısında bulunan 1128 aydını hedefe koyarak, kendilerine "aydın müsveddeleri, vatan hainleri" gibi ifadelerle hakaret eden cumhurbaşkanını protesto ediyor ve aydınların yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.

Görülen odur ki; iktidardaki korku imparatorluğunun artık insan hakları, barış ve özgürlük temelli en küçük taleplere dahi tahammülü kalmamıştır.

Her Türü Şiddeti Lanetliyoruz

Dönem dönem yapmış olduğumuz barış çağrıları, hükümetin savaş politikalarına karşı duruşumuz gerici odaklar tarafından tepki görmekte, odamız ve yöneticilerimiz hedef gösterilmektedir. Odamız

nereden gelirse gelsin özellikle sivil halka, masum insanlara, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yönelik şiddete temelden karşıdır. Çınar'da polis lojmanlarına yönelik saldırıda yaşamını yitiren masum bebeklerle, Cizre'de, Silopi'de ailelerinin kucağında vurulan bebekler aynıdır. İskenderun'da PKK tarafından yüksek gerilim direğine yapılan sabotajın ardından tespit yapmaya giden 2 elektrik mühendisi üyemiz, direğin etrafına yerleştirilmiş mayına basarak yaralanmıştır. Bir kamu hizmeti olan elektriğin verilmesini sağlamak için çalışan mühendislerimizin yaralanmasına yol açan mayınlı tuzakla yapılan

bu şiddet eylemi de olay günü yapılan bir basın açıklamasıyla tarafımızdan kınanmıştır. Bu açıklamayı yaparken Cizre'de bir evin bodrumunda ölüme terk edilen insanlara ambulans göndermeyen zihniyeti kınamaktan da geri durmayacağız. Kamuoyunun haber alma özgürlüğünün en önemli araçlarından biri olan basın

özgürlüğü, çağdaş dünya ülkelerinin en başta gelen vazgeçilmezlerindedir. Bu yüzden iktidarların her ne surette olursa olsun basından ellerini çekmeleri gerekir. Hele ülkemiz gibi iktidarın kendi yandaş medyası marifetiyle manipüle edilen haberler yayarak -Gezi olayları sırasındaki Kabataş ve Dolmabahçe camisi uydurma haberlerini hatırlayalım- iktidarın ortalığı neredeyse hallaç pamuğu gibi attığı bir dönemde, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen tarafsız ve muhalif basına uygulanan sansür, baskı ve yıldırma girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Kamuoyunu doğrudan ilgilendiren katliam, kıyım, yolsuzluk, savaş kışkırtıcılığı vb. ile ilgili haberlere iktidar tarafından sık sık getirilen yayın yasakları, halkın haber alma özgürlüğünü baltalamakla kalmayıp, gerçek suçluların gizlenmesinin paravanını da oluşturmaktadır.

Basın Özgürlüğü Demokrasinin Temel Taşdır

Bu nedenle MİT TIR'larının sınırdışına silah taşıdığı haberini Cumhuriyet gazetesinde yayınlayan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılanmalarını, tutuklanıp cezaevine konulmalarını kabul edilemez bulup şiddetle kınıyoruz. Kaçak elektrikçilerin peşini bırakmayan, onların rüşvet tekliflerini elinin tersiyle iten ve bu onurlu davranışını 2002 yılında canıyla ödeyen, 2004 yılı uluslararası dürüstlük ödülü sahibi devrimci elektrik mühendisi Hasan Balıkcı adına her yıl verilmekte olan onur ödülünü bu dönem Can Dündar ve Erdem Gül'e vermiş olmakla bu düşüncelerimizi somut bir biçimde ilan etmiş olduk.

Düşüncelerimizi ve önerilerimizi, her koşul altında açıklamaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

