

2015'e Girerken...

Elk. Elo. Müh. Mahir Ulutaş
mahir.ulutas@emo.org.tr

Öyle bir tarihsel dönemde yaşıyoruz ki, her gelen yıl bir öncekinden daha hareketli oluyor.

2013 yılı sıcak para girişine bağlı, sürdürülemez bir ekonominin dikişlerinin patlamaya başladığı; doğanın ve kentsel yaşam alanlarının yağmalanması politikalarının tüm toplumsal kesimler nezdinde yaratmış olduğu tepkilerin irili ufaklı başlayıp, Büyük Haziran Direnişi ile taçlandığı; 2000'li yılların başından beri tüm toplumu, arkalarına aldıkları uluslararası destekle, hem neo-liberal hem de dinci-muhafazakar bir politik ekseninde dönüştürmeye çalışan iktidar koalisyonun dağıldığı ve en son günlerde ayakkabı ve çikolata kutularından çıkan paralarla sembolize edilebilecek bir çürüme tablosu ile geçmişti. TMMOB açısından bakarsak 2013 yılı, Türkiye toplumunun yüz akı olarak adlandırabileceğimiz bu büyük örgüte dönük, türlü yönetmelik değişiklikleri ile yeni bir kuşatma dalgasının başladığı bir yıl olmuştu.

2014 yılında ise, 2013'te başlayan tüm bu toplumsal kırılma eksenleri bir

bütün olarak derinleşti ve 2015'e girerken büyük ve kompleks bir sarmal halinde çözülmeyi bekleyen tarihsel bir sorun haline geldi. Tek cümle ile özetlemek gerekirse, toplumun neoliberal-dinsel-yağmacı dönüşümünün büyük işçi ve doğa katliamları ve hukuksuzluklarla somutlandığı bir yılı geride bıraktık.

Hafızalarımızı tazelersek;

Mayıs ayında, Soma'da kömür madeninde yaşanan ülkemizdeki en büyük iş felaketinde 301 madenci hayatını kaybetti. Siyasilerin ülke kaynaklarının yağmalanmasına olan desteği sürdüğü yıl içinde Şırnak'ta, Ermenek'te, Bartın'da onlarca madenci hayatını kaybetti. Türkiye maalesef 2014 yılında büyük bir işçi cehennemi olarak bir kere daha tescil oldu.

Kıyılarımız, ormanlarımız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız, kültürel mirasımız, kent belleğimiz 2014 yılında hiç olmadığı kadar yağmalandı. Konut dokunulmazlığını, bugünkü hakim üretim tarzının mabetlerinden birisi olmasına karşın, özel mülkiyetin hukuki bir anlamı kalmadı, acil kamu-

laştırılmalarla doğal, kültürel, kentsel zenginliklerimiz bir bir yağmalandı. Daha dün Soma Yırca köyünde yaşanan zorbalık, kamulaştırma adı altında mülksüzleştirme amacıyla sermayenin kurlsuz bırakılmasıyla kendini gösterdi.

Ülke genelinde Suriyeli sığınmacı sayısı milyonlara ulaştı. Çok zor koşullar altında yaşam savaşı veren bu insanlar, mülteci statüsü verilmediği için üçüncü bir ülkeye gidememekte, geleceklerini kuramamaktalar ve nitelsiz iş gücü olarak buldukları bölgelerde reel ücretleri daha da aşağıya çektikleri için öfke odağı olarak gösterilmekte. Ülkemizin barışçı ve komşularının toprak bütünlüğünü gözetir bir politika izlememesinin bedeli yaşanan her gün daha da ağırlaştı. Suriye'de hızlı bir rejim değişikliğinin her noktada çöken dış politikaların temize çekebileceği hayali ile desteklenen köktendinci çeteler, Şengal'de,



Kobani'de, Musul'da toplu katliamlara niyetlendi, ve ancak bölge halklarının etkin mücadelesi ve tüm dünya kamuoyunda oluşan büyük bir duyarlılık ve dayanışma duygusu ile püskürtülebildi.

Kabinedeki dört bakan görevlerinden ayrıldı da geçen 12 ayın ardından Meclisteki oyuna dönen oylamayla Yüce Divana gönderilmeden bağışlanmış oldular.

Ayakkabı kutularının, evlerde bulunan para kasaların gündemi işgal etmeye başladığı günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan kanun maddesi eki ile bağlı olduğumuz Elektrik Mühendisleri Odası dahil olmak üzere yapı üretim sürecinde yer alan TMMOB'a bağlı 11 Oda'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari ve mali olarak denetleneceğini öğrendik.

Yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile dinsel-patriyarkal bir rejime gidişin yolları döşenmiş oldu. Aklın, bilimin, aydınlanmanın yani insanlık toplumunun modern dönemini karakterize eden tüm temel kavramların ayaklar altına alındığı, zorunlu din derslerinin ilkokullara kadar indirilmesi ile gelecek kuşakların eleştirel düşünme kanallarının tıkanmaya çalışıldığı bir yıl oldu 2014.

Sayısal verilerle özetlemeye çalışırsak 2014 yılında:

İfade özgürlüğünde 180 ülke arasında

da 154'üncü; basın özgürlüğünde 197 ülke arasında 137'inci; cinsiyet eşitsizliğinde 142 ülke arasında 125'inci; kadınların iş gücüne katılımında 142 ülke arasında 128'inci; eğitim kalitesinde 65 ülke arasında 62'inci; çocuk yoksulluğunda OECD içinde sonuncu; çocuk gelin sayısında dünyada 3'üncü, insan hakları ihlallerinde en kötü 5'inci; gazetecilere karşı kötü muamelede 117 ülke arasında en kötü 3'üncü; doğum sırasında anne ölümlerinde 183 ülke arasında 142'inci; iş kazalarındaki ölümlerde Avrupa'da 1'inci ve dünya'da 3'üncü; Yoksulluk Algı Endeksinde Avrupa'da 38 ülke arasında 27'inci sırada bir ülke olduk.

Diğer yandan 2014 yılında bu ülkenin onurlu insanları gibi TMMOB de üye, meslektaş ve toplum yararına sözünü söylemekten, önerilerde bulunmaktan, toplumu bilgilendirmekten asla vazgeçmedi. İstanbul'da, Soma'da, Ermenek'te gerçekleşen iş felaketlerine karşı, Karadeniz'de HES'lerle suyun çalınmasına karşı, Sinop'ta ve Mersin'de Nükleere karşı, Aliğa'da plansız yeni sanayi yatırımlarına ve termik santrallere karşı, inşaat ve enerji alanında taşeronlaşmanın yol açtığı iş kazalarına karşı duruşun içerisinde hep biz olduk. Savaşa karşı barışın, dinsel gericiliğe karşı aydınlanmanın, mülksüzleştirmeye karşı toplumsal yararın, hafızasızlaştırmaya karşı kolektif belleğin savunucusu ve

çoğu durumda sözcüsü olduk.

Şurası çok açık ki, 2015 yılı, yukarıda özetlenen sorun ve mücadele başlıklarının ana gündemler olacağı çetin bir yıl olacak. **Doğal ve kentsel zenginliklerin yağmalanması üzerine kurulu, üretime/sanayiye dayanmayan çete ekonomisinin dikişlerinin patladığı, hukukun günlük siyasetin enstrümanı olarak değersizleştirilmeye çalışıldığı ve her türlü hak arama mücadelesinin bastırılması için araçsallaşacağı, dinsel gerici ajandanın, sermaye blokları arasında yaşanan yeniden-bölüşüm ve güç savaşlarının da bir sonucu olarak daha pervasızca kullanılacağı ama diğer yandan bu içiçe geçerek yekpare hale gelmiş kompleks bloğun, sermaye açısından dahi ayakbağı olduğunun daha da net anlaşılacağı, yeni çözümlerin, arayışların artacağı, emeği, bilimi, laikliği, halkların kardeşliğini savunan tüm kesimlerin de kendi çözümleri ile toplumun karşısına çıkması gereken bir döneme giriyoruz. Bunu başarmak zorundayız ve başaracağız!**

Hepimize kolay gelsin.

