



Nedim Tüzün
Yönetim Kurulu Adına
EMO Diyarbakır Şube
Y. K. Başkanı

Değerli Meslektaşlarım

Yaz sıcaklarını geride bıraktığımız bu aylarda ülke gündeminde sıcak konular görüşülmeye devam ediyor. Bir yandan ülkemiz için aslında yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek Demokratik açılım/Kürt açılımı, diğer yandan enerjide zamlar, elektronik dinlemeler vb. konular. Özellikle demokratik açılım- Kürt açılımı konusunda söylenecek belki çok söz var. Ancak özetle çok sayıda yitirilmiş can ve kaybettiğimiz değerlere rağmen toplumsal sorunların başında bulunan ve tartışmaları gecikmeli de olsa Kürt sorunu ekseninde başlayarak, bütün kesimlerin özgür ve anayasal güvence ile eşit yurttaşlık taleplerinin karşılığını bulması bu ülkeyi daha yaşanabilir ve güçlü kılacağı da kesindir. İlk kez bu coğrafyada barış ve huzurun bulması konusunda bu kadar umutlandık. Yıllardır söylediğimiz gibi acil ve koşulsuz olarak şiddet ve çatışma ortamının durması için her kesim çaba göstermelidir.

Hayatın akışı devam ederken bizler meslek alanlarımızdaki gelişmelerin de yakın takipçisi ve geliştireni olmalıyız. Bu amaçla EMO adına 19-20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumunun (YEKSEM 2009) V.sini, çevre illerden ve Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda katılımcı ve ve rimli bir tartışma ortamı ile gerçekleştirdik. Özellikle değerlendirilebilir güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu ülkemizde güneş enerjisi ön plana çıkarılarak, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidrojen ve küçük HES'ler açısından zengin kaynaklarımıza ve bundan yararlanma yöntemlerine dikkat çektiğimiz bu sempozyumda meslektaşlarımıza ve bu alanda ilgilenen tüm kesimlere faydalı bilgiler paylaşıldı. YEKSEM'in sonuç bildirgesinde ve bir önceki YEKSEM'de de belirtildiği gibi "Fosil yakıt uygarlığı sona ermektedir. Acil önlem alınmaz, yaşam biçiminde ve uygarlık tarifiinde anlamlı bir değişiklik yapılmaz ise, insanlık da fosil yakıt uygarlığının son bulmasından önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunluluk arz etmektedir." Yine Sonuç bildirgesinde "Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretiminde alternatif yöntemler geliştirilebileceğinin en önemli kanıtıdır. Riskli enerji üretim projeleriyle, Hasankeyf, Alliano gibi antik kentlerin, Munzur Vadisi, Fırtına Deresi gibi doğal alanların geri dönülemez biçimde tahrip edilebilmesi söz konusudur. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasın ve bozulan ekolojik dengenin alternatifinin olmadığı gerçeği, bu değerlerin yenilenebilir enerji kaynakları ile kurtarılabilceğini ortaya çıkarmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile nükleer santraller, Ilısu HES gibi problemli enerji üretim yöntemleri yerine, temiz, sürekli ve doğayla barışık enerji üretimi mümkündür." Belirlemelerini ve buna benzer tespit-çözüm önerilerini Diyarbakır'dan yaparak ilgili yerlere ulaştırdık



Sevgili Meslektaşlarım

Hasankeyf antik kentini ve çok sayıda mağara ve höyüğü sular altında bırakacak Ilisu barajının inşaatına Ekim-Kasım gibi başlanacağı söyleniyor. Bu arada baraj yapımı ile ilgili skandallar da bitmek bilmiyor. Son olarak bir soru önermesine Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan gelen cevapta, Ilisu Barajı Suları altında kalacak yapılarla ilgili şu ifadeler kullanılmış: "Hasankeyf'teki en mühim tarihi ve kültür varlıklarına sahip olan 'Yukarışehir' sular altında kalmayacaktır. Sular altında sadece bir takım tahrip olmuş yapıların bulunduğu 'Aşağışehir' kalacaktır." deniliyor.

Daha önce aşağışehir diye söylenen yerdeki eserlerin taşınacağı söyleniyordu. Ancak bu eserlerin taşınmayacağı anlaşılınca 'harap olmuş' şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Kaldı ki Aşağışehir

denilen yerde Hasankeyf'in en az yüzde 60-70'i bulunuyor. Kale'nin aşağısında kalan tüm eserler Aşağı Hasankeyf'e giriyor. Bazıları tahrip olmuş yapılar olsa bile ancak bu eserler suya bırakılmayacak kadar değerlidir. Bunlar tahrip olmuş eser değil, tarihi eserdir, mutlaka restore edilerek yerinde korumanın sağlanması gerekir. Koruma altına alması ve restore etmesi gereken de yine devletin yetkili kurumları değil midir?

Geçmiş ve geleceğiyle barışık özgür ve eşit bir ülkede enerjimizi insan yaşamının güzelleşmesine harcayacağımız bir dünya dileğiyle Şube Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.....

