

EMO GENÇ YAZ KAMPI

Sekiz aylık emeğin meyvelerinin verileceği EMO-Genç yaz kampı alanına bir saatlik yolculuktan sonra vardık. Dokuz Eylül Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen kamp ilk gün gelen arkadaşların kayıt işlemlerinden ve karınlarını doyurmalarından sonra saat ikide açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarından sonra herkesin kendi ilgi alanına göre seçtiği atölye grupları oluşturuldu. Atölyelerde bulunan fotoğraf galerisi, kısa film, tiyatro, müzik, satranç, voleybol, basketbol, masa tenisi, anadolu kültürü ve müziği gibi geniş bir seçim ağına sahip gruplar çalışmalarına başladı. Akşam deniz kenarında yaktığımız kamp ateşi etrafında şarkılar söylenip, halaylar çekildikten sonra ilk günü kapatmış olduk. Her gün sabah sporuyla başlayan günlerimizde (tabi ilerleyen günlerde kamp yoğunluğunun verdiği yorgunlukla uyanamayan arkadaşları uyandırabilmek için özel olarak seçilmiş uyandırma servisi ekipler oluşturulmak zorunda kaldı) her Şubenin kendine seçtiği ve üzerinde çalıştığı konular her gün paneller şeklinde sunuldu. Panellerde konu üzerinde tartışıldı; fikir alışverişlerinde bulunuldu. Biz Diyarbakır Şube olarak bölgemizin en önemli sorunu olan "Kürt sorunu" ve tarihi mirasımız olan "Hasankeyf Sular Altında Kalmasın" konularını içeren iki panel sunduk. Katılımcı arkadaşlardan gelen yoğun ilgiden dolayı panelimiz sonrasında kamp süresince her iki panel konumuz hakkında arkadaşlar ile süreli soru-cevap ve fikir alışverişinde bulunuldu. Üçüncü günümüzde bize eşlik eden rehberlerimizle gittiğimiz Efes Antik Kenti'nde yaptığımız gezide dünyanın en büyük amfisinde arkadaşımızın seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde çektiğimiz halaylar ile Efes Kenti'ne unutulmaz bir gün yaşattıktan sonra kamp alanımıza döndük. Bir gece Erdal güneyin o güzel müziğinden bize seslendirdiği dinletiyi de unutmamak gerek. Yedinci gün kapanış konuşmaları gerçekleşti. Tabi bu arada her gün devam eden atölye çalışmalarının meyvelerini son gece her atölyede ki arkadaşların yoğun çalışmaları ile gerçekleştirdikleri gösteri, sunum ve dinletiler ile bize güzel bir akşam yaşattılar. Son gün kampın sloganını "birlikte tartışmak üretmek ve aşmak için..." gerçekten yerine getirmenin ve sekiz aylık emeğin meyvelerinin; kampın içindeki arkadaşların kaynaşması, panellerdeki fikir aktarımı, atölye çalışmaları sonuçlarının ve sonda birlikte alınan kararlardan olsun, alındığına inanıyorum. Çıkış günü sekiz günlük yoğun kamp programına rağmen sabahlara kadar varan sohbetlerin ve oyunların verdiği yorgunluğa rağmen yüzlerdeki o güzel tebessümle kamp alanından ayrıldık.

Neslihan Çiçek
Diyarbakır EMO-Genç

