



•Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Gölbaşı Belediye Başkanı'nın sahnedeyken "Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman" anonsu yapıldı. Doğu Türkistan bayrağıyla sahneye çıkan Osman bir de konuşma yaptı. Programın ardından sahte Cumhurbaşkanı olduğu anlaşılan Osman'ın Muharrem İnce'yi de ziyaret ettiği ve İnce'nin Osman için "adam kazandı" dediği öğrenildi.

• İsrail Büyükelçiliği'nin resmi instagram hesabından Zaytung'un Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmeyle ilgili "Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" diyen haberi paylaştı. Sonrası malum, "paylaşımın tarafımıza ait olmadığını, yaşanan olumsuzluk için üzüntü duyulduğunu..."

• Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerindeki "soros" bağlantılı mütalaalar, Erdoğan ile devam edip giderek küçük ortağın da katkısıyla hükme dönürürken, AB normları ve uluslararası sözleşmelere atıfta bulunan 10 büyükelçiye "istenmeyen adam" işlemi. Erdoğan tarafından konunun gereği için görevlendirilen Dışişleri Bakanlığı, ödevi soğutarak yerine getirmede. Elçiler Türkiye'de, hayatlar hapiste kaldı.

• AKM açıldı. Bu kez Diyanet işleri bu işe gelmedi. Açılıştta, Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bahçeli ve artık her açılış ve gezinin vazgeçilmez siması BBP Genel Başkanı Mutafa Destici vardı. Konuklar böyle olunca açılış konuşması doğal olarak sanat değil terörist GEZİ'cilerdi.

• Üniversitelerde bilim yerine siyaseti önceliğine alan "memur" rektörlerinin icraatları sınır tanımıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin seçilmiş eski rektörü Gülsüm Sağlamer'in kampüse girişine, atanmış yeni rektör izin vermedi.

• 18 yıl sonra demokrasiyi hatırladılar... TÜSİAD'ın "Türkiye Ekonomisi 2021" raporundaki örneklenmiş somut talepler düşük profilli olsa da AKP'yi kızdırdı. Öz kardeşlikten üveyliğe gidebilecek yolda TÜSİAD'a bilinen suçlama; "toplumumuzun huzurunu dinamitlemeye çalışıyorlar".

• AKP döneminde vakıflara aktarılan usulsüz ve ayrıcalıklı devir ve yardımlarının bilançosu sınır tanımamış. Büyükşehirlerin muhalif partilere geçmesi sonrası nispeten kesilen musluk artık merkezi yönetim tarafından karşılanıyor. İyiliğin yolu artık "vakıf kur denize at"tan geçiyor.



• Kent merkezine altyapı ve nüfus yoğunluğu getirmesinin yanı sıra emsal oluşturacak "hançere" mahçup onay. Kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası durdurulan Zorlu'nun 146 metre yüksekliğindeki projesinin temmuz ayında Konak Belediyesince 132 metre olarak onaylandığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan başka bir şey de İzmir Büyükşehir'in de "onayı 84 metreye düşürerek onayladı. İBB herhalde proje bakanlığa giderse Erdoğan'ın "yatay mimarı" isteğine göre onaylanacağından korkmuş olmalı!

• Kuzey Kıbrıs'ta kaset skandalı sonrası yaşanan Başbakan'ın istifası gözleri yeniden adaya yöneltti. Yıllardır kumar ve uyuşturucu mafyasının çöktüğü ada Türkiye'li "derin" zevata karşı aydınlık talebini yükseltiyor. Yıllardır "yavru" olarak görülen Kuzey Kıbrıs "büyüdükçe" istememesine rağmen Türkiye'ye benzetildi. Son olarak Kuzey Kıbrıslı 42 muhalif gazeteci ve aydına Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Buna önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil. Kime serbest biliyor musunuz, Alaattin Çakıcı'ya. Kendisi orada "mukim".

• 2010 yılında kurulan ve yerel bir değer olarak önerilen Hasan Tahsin yerine Katip Çelebi isminin konulduğu "yeni nesil devlet üniversitesi"nde öğrencilere atılan toplu mesajda, bilgilerinin siber saldırı sonrası ele geçirildiği bildirildi. Veri ihlalini yalanlayan Üniversite, B273 koduyla atılan toplu mesajın nasıl gönderildiğini araştırıldığını söylerken, bir hacker forumunda ise bilgilerin satışa sunulduğunu yazıldı.

• DEÜ'de Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Semih Çelenk'in görev süresinin dolmasının üzerine, GSF Dekanı Prof. Hacı Yakup Öztuna bölüm başkanlığına "kendi kendini" atadı. Rektör siyasetten atanınca Öztuna'ya kızamıyoruz.

• Burkina Faso'da 15 Ekim 1987'de düzenlenen darbe sırasında öldürülen devrimci lider Thomas Sankara'yı katledenler 34 yıl sonra sanık oldu. Sankara'nın öldürülmesi talimatını verenler, doğal ölüm raporunu imzalayanlar, cesedini saklayanlar yargılanıyor. "Devri-sabık" da o kadar kötü bir şey değil.

